



Hammarbackens Hembygdsförening

Vi startade upp året den 8 januari med att fortsätta släktforska. Vi är ett tiotal som under Stefan Helsing ledning försöker att söka våra rötter. Mycket trevligt och en härlig grupp.

Så var det dags för årets VINTERSPÅR den 1 och 2 februari. Vi serverade Älgsoppa, Bergslagssmörgås, Hammarbacksrufsor m.m. Stefan Helsing visade GRUVSPELET. Summa besökare var ca 180 stycken.

Den 9 mars Årsmöte med val av styrelse och ledamöter. Ett tjugotal kom.

Den 3 april träffade jag Torsten Nilshamre från Askersund som har sina rötter i Vintermossen och vi började planera för en Hembygdsfest i Vintermossen tillsammans med Nya Kopparbergs Hembygdsförening.

Den 4 april satt Alvar upp en ny röd stubbe vi vägskalet Hammarbacken/ Stjärnfors. Det har blivit en hel del stubbar under årens lopp p.g.a. tidens tand, stöld och skadegörelse.

Den 29 april samlades vi för en arbetsdag inför Valborg och öppnande av Skogskaféet och loppisen för säsongen. Mat och dryck till arbetslaget. Ett tiotal kom.

Valborg firades på sin ursprungliga plats på udden nedanför "slaktboa" med underbar utsikt över Gränssjön. Brasan tändes av Anders Luth, talet till våren hölls av Rune Englund som sedan sjöng vårsånger med sin PRO-kör. Efter en stunds fika på Skogskaféet så var det dags för Nils att tända fyrverkeriet. Vi hade cirka sextio besökare, vädret var inte det bästa med snölopp och ruggigt värre.

Den 8 maj hade undertecknad ett möte med Emy Lanemo, Mia Björkebaum och Rebecca Nolmark från KMV.forum, Trafikverket och Länsstyrelsen. Det är tänkt att det ska plockas fram sevärdheter, historik, händelser m.m. utefter vägen Guldsmedshyttan-Stjärnfors under namnet VÄRDEFULLA VÄGAR. Senare under året träffades vi nere i Stripa, får se vad det blir av det hela.

Den 24 maj var jag, Linnéa, Håkan Mossberg, Clifford Hallberg och Torsten Nilshamre till Vintermossen för ett planeringsmöte inför Hembygdsfesten den 20 juli. Här blev vi verkligen mottagna med så mycket värme och öppna famnen. Alla ville vara med och hjälpa till en mycket trevlig dag.

30 maj var det åter en arbetsdag inför En dag vid forsen. Ett tiotal kom och mat serverades till arbetslaget.



Hammarbackens Hembygdsförening

31 maj EN DAG VID FORSEN. Full fart hela dagen. På Skogskaféet såldes våfflor, Hammarbacksrufsor och diverse kaffebröd. Nere vid forsen gräddade Nils kolbullar och Sanna glödsill gick åt som smör i solsken. Smederna BG Risberg och Bengt Gustavsson smidde hela dagen på sina alster, det såldes rökt fisk och bröd. Poeten Arne Jonsson läste ur sina dikter på Skogskaféet, nere i garaget hade Bergslagernas Spelmansgille sin årliga konsert. Ylva Berg-Bohman visade bilder och berättade om fjällkor och fåbodliv. Bengt Nyvall visade vackra naturbilder. Michael Luth hade utställning av sina vackra målade tavlor och Sami Rahkonen ställde ut sina naturbilder. Tipspromenad om natur efter forsen. Dagen besöktes av cirka 300 personer.

Den 19 juni, arbetsdag inför midsommarfirandet. Sill och potatis till det tiotal som ställde upp och arbetade.

20 juni MIDSOMMARFIRANDE sedan 1978 vid Dammsjöns strand. Vi lövade stängen, plockade blommor och under spelmännens musik restes stängen. Nils och Eva höll i lekarna. Tipspromenad för barn och vuxna, kaffeservering. Vi var ca 150 personer som deltog.

29 juni. FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Gränssjöns strand. Predikan av Mats Thérus och vackra psalmer och musik tonade ut över vattnet. Dryga tjugo besökare.

20 juli var det så dags för **HEMBYGDSEFESTEN I VINTERMOSSEN.** Marianne och Janne öppnade upp sitt hem där bygdens son Johan Sundberg kom ifrån. Torsten Nilshamre, barnbarnsbarn till JS introducerade det hela. Petter Alburg spelade på JS Psalmodikon och hans dotter Mikaela Alburg sjöng ur JS handskrivna sångbok. Bergslagarnes Spelmansgille spelade låtar från Bergslagen, kaffe, korv, Hammarbacksrufsor m.m. En stor eloge till alla som gjorde dagen så fantastisk och till alla Vintermossarna som ställde upp. Ett samarbete med vår förening, Kopparbergs Hembygdsförening och Torsten Nilshamre. Se vidare i tidningen Kopparbergarn och Kopparber då och nu. Besökarantalet ca 125 personer.

Den 25 juli full fart med att iordningsställa inför vår årliga auktion som **BENNYS ALLTJÄNST** håller här. Mat till arbetsgänget.

26 juli då var det **AUKTIONSDAGS**, full fart från tidig morgon och kväll. Skogskaféet var öppet under hela dagen med våfflor, Hammarbacksrufsor, bröd, smörgåsar, kaffe, dryck. Och utanför stod korvgubbarna och sålde korv och bröd. Under dagen besöktes vi nog av ca 300 personer.

Den 9 aug var det en fiskedag med Alvar Ett tiotal hugade fiskare dök upp.



Hammarbackens Hembygdsförening

Den 29 augusti var Tommy Pettersson, mångårig jaktledare på Frövifors/Korsnäs här och berättade jaktminnen, om stenar och mineraler samt om romerska kejsare. En mycket trevlig eftermiddag. Ca 20 personer.

Den 20 september visade Stefan Helsing bilder från vår hemsida hammarbacken.eu, det berättades gamla minnen under en trevlig eftermiddag med tjugo besökare.

11 oktober hade vi ett medlemmöte för att utvärdera och planera inför det kommande året. Tio personer kom.

26 oktober hade vi HÖSTMYS på Skogskaféet. "Vår" författare Jan Andersson som skrivit boken Den trebenta katten var här och berättade om sin uppväxt, om sitt arbete inom olika gruvor världen runt m.m. Rune Englund spelade och vi sjöng lite allsång under det att vi åt Kristinas goda Finska korvsoppa. Det blev många minnen och berättelser och goda skratt. En mycket trevlig dag som besöktes av ca 40 personer.

Den 31 november kom Lars Folkesson och hans grabbar och tog ner de farliga träden som stod i ruinen (det gamla oxstallet). Vi har varit oroliga att de skulle ha orsakat någon olycka och var en fara för både människor, djur och byggnader då de var ruttna. En stor eloge till Folkesson för så skickligt och snabbt utfört jobb. Mycket imponerande.

Den 7 december ADVENTSGRÖT med skinksmörgås, must, kaffe och dopp och underhållning av Rune Englund och hans kör som sjöng julsånger. Det lottades ut en skinka och lite andra priser. Trots det dåliga väglaget kom ca 25 personer.

Under året har vi sålt fiskekort till de femton sjöar och tjärnar som vi arrenderar av SVEASKOG. En hel del dagskort har sålts till lite "långväga" fiskare som hittat oss på vår hemsida, och det är trevligt. Vi säljer års, vecko och dagskort. Skogskaféet har varit öppet från maj-aug lördag o söndag 14-18

Det har varit ett år med mycket jobb och som tydligen alla föreningar brottas med så är det svårt att få folk att ställa upp. Medlemsantalet ligger på ungefär samma som föregående år kanske några fler.

Jag vill tacka alla medlemmar för det gångna året, alla er som stöder oss, ställer upp och ser till att vi kan genomföra våra aktiviteter, alla som uppträtt på ett eller annat sätt samt alla besökare. Min förhoppning är att vi alla kan ta lite av vår tid i anspråk för att fortsätta vår verksamhet. Och att det kläcks nya idéer och tips till vårt program och vår verksamhet.

Hammarbacken 2015-02-05

Ordförande Anna.B. Forslund