



# Hammarbackens Hembygdsförening

## **Verksamhetsberättelse Hammarbackens hembygdsförening 2015**

Året startade med att undertecknad efter förfrågan från jägarna om att hålla Skogskaféet/ kontoret öppet under vargjakten i januari. Det var full fart från morgon till kväll, jag såg till att det fanns kaffe, smörgås m.m. till jägarna och Länsstyrelsens folk. Det pågick cirka fjorton dagar. Föreningen fick in dryga 3000 kr.

Den 28 januari fortsatte släktforskningen med Stefan Helsing som "magister". Vi är ett härligt gäng som stretar på och letar våra anor. Vi har kört varje onsdag med uppehåll under sommaren.

Den 7 och 8 februari var meningen att vi skulle ha Vinterspår men p.g.a. personalbrist så fick vi ställa in det.

Årsmötet den 15 februari kunde ej fullföljas p.g.a. revisionen ej var klar.

16 februari var det jaktmöte här på Skogskafét. Vi ordnade med smörgåsar och kaffe. Det var trettiofem jägare som kom.

1 mars var det så dags för årsmötet.

Så var det dags att färdigställa årets program, lämna till ABF för tryckning och göra klart utskicken. Vi har ett avtal med ABF om gratis kopiering samt att de sponsrar En dag vid forsen... med 6000 kr vart år.

Den 20 april blev vi inbjudna av Transportstyrelsen, Länsstyrelsen och KMV-forum till något som heter Värdefulla vägar. Det är tänkt att Stripa, Hammarbacken och Stjärnfors som ligger efter Stjärnforsvägen skall lyftas fram med sin historik, kultur och vad vi kan erbjuda. Vi var ca trettiofem stycken från bl.a. föreningen, kommunen, politiker, aktörer av olika slag som färdades med buss från Guldsmedshyttan under guidning av Lars Hagström. Första stoppet var i Danshyttan sedan Hammarbacken och så Stjärnfors där vi blev bjudna på en lättare lunch för att sedan vända tillbaka till Stripa för att diskutera och utvärdera och planera, samt inmundiga en god middag. Det kommer att bli ett uppföljningsmöte framöver ev. här på Skogskafét. En av tankarna är att som turist ska kunna ladda ner en app där Lars Hagström har läst in om de olika platsernas



# Hammarbackens Hembygdsförening

historik och vad som är sevärt och vad det finns att erbjuda. Det skall också skyltas upp sevärdheter efter vägen och arbetet med att ta bort träd som kan utgöra en fara för trafikanter har påbörjats av Vägverket.

Den 29 april var det arbetsdag ute/inne inför Valborg och säsongöppnandet av Skogskafét och Loppisen. Vi var femton stycken som kom. Föreningen bjöd arbetslaget på lunch och kaffe.

Valborgsfirandet gick av stapeln vid Gränssjöns strand nedanför slaktboden enligt tradition. Brasan tändes av Anders som sig bör och fyrverkeriet sköts upp av Nils. Tal och sång vid brasan. Skogskafét öppet. Drygt sjuttio personer deltog.

Den 14 maj kom Monica Arvidsson och Marion Biversten som har sina rötter härifrån och inledde de fyra dagarna de hade här med släkt/torpforskning. Sune Jansson visade den härliga, mustiga och roliga film Finnbastun av Nils Parling samt berättade på sitt härliga sätt om författaren och annat. Under de här dagarna så var det ca hundra personer som kom. Vi hade kaffeserveringen öppen med våfflor, Hammarbacksrufsor, smörgås m.m. Fyra härliga dagar med trevliga människor som både höll i det och gäster som kom.

På söndagskvällen var Nybergets Byalag inbjudna hit till Skogskafét för att det var tänkt att vi skulle ev arrangera midsommarfirandet tillsammans. Föreningen har arrenderat platsen av Sveaskog för att kunna genomföra firandet för traktens befolkning och allmänheten.

Den 29 maj hade vi arbetsdag till En dag vid forsen...  
Femton stycken jobbade ute och inne och föreningen bjöd på lunch.

Så var det dags för En dag vid forsen. Trots det dåliga vädret med regn och rusk så kom ca tvåhundrafemtio personer för att lyssna på "vår" fantastiska poet Arne Johnsson, se och lyssna på Sami Rahkonens som visade vackra naturbilder och det härliga spelmännen Bergslagernas Spelmansgille som hade sin årliga återkommande konsert här. Vid kajan nere vid forsen serverade Nils kolbullar och Sanna glödsill m.m. Det blev strykande åtgång på läckerheterna. Våra tappra smeder BG Risberg och Pär-Martin Ramberg smidde hela dagen och Michael Luth ställde ut sina



# Hammarbackens Hembygdsförening

**vackra oljemålningar och Janne Thorstensson visade sina underbara foton. Ställbergs rökeri sålde sin goda fisk och Bergslagsboden sitt goda bröd. Skogskaféet var öppet hela dagen med nygräddade våfflor, Hammarbacksrufsor, Dagnys mackor och annat gott.**

**Torsdagen den 18 juni var det arbetsdag inför midsommar. Eftersom vi skulle ha samarbete med Nybergarna så bjöd vi dem på lunch. Tyvärr så kom ingen från vår förening det var bara Linnéa och undertecknad.**

**Så blev det midsommarafton....som firades traditionsenligt för traktens befolkning vid Dammsjöns strand sedan 1978. Dans, lekar, tipspromenad och kaffeservering.**

**Fredagen den 24 juli åter igen en arbetsdag nu inför auktionen som BENNYS ALLTJÄNST håller här varje år. Vi var sjutton personer som kom och fixade och alla bjöds på lunch.**

**Lördagen den 25 juli drog Benny igång auktionen. Skogskaféet öppet hela dagen med nygräddade våfflor, Hammarbacksrufsor , kaffe, dricka glass m.m. och korvgubbarna hade fullt upp med att koka Bullens korv till hungriga besökare. Det var mycket folk ca 400 som kom och gick under dagen och försäljningen på Skogskaféet och korven var nog den bästa hittills.**

**Den 5 och 9 augusti hade vi en arbetsdag inför bröllopet den 8 aug. Det röjdes lite sly, sågades ner grenar vid platsen för vigseln vid dammluckorna här vid Gränssjöns strand och klipptes gräs m.m. Lunch till arbetslaget.**

**Så blev det dags för bröllopet mellan Lisa Axiö och Alex Hurtado. Ca hundra gäster var inbjudna till akten och det var roligt för föreningen att vara behjälplig med en del praktiska saker.**

**Den 19 augusti startade vi upp höstterminens släktforskning med Stefan Helsing. Och vårterminen är också igång efter jul och nyårsuppehållet.**

**Söndag den 30 augusti var Ylva Berg-Boman och Bengt Nyvall här och visade naturbilder. Ett tiotal kom.**



# Hammarbackens Hembygdsförening

**Då midsommarstången av någon anledning var borttagen från fundamentet vid Dammsjöns strand där vi arrangerar midsommar för traktens befolkning så tog Alvar Gussén den 7 okt och satt upp en flaggstång med vimpel och kula där. Se medföljande bilaga.**

**22 oktober hade vi åter en arbetsdag inför HÖSTMYS. Vi jobba ute och inne, plockade undan utemöblerna och röjde lite. Föreningen ordnade lunch.**

**25 oktober hade vi så HÖSTMYS PÅ SKOGSKAFÉT....det blev verkligen välbesökt och mycket trevligt. Blå Bergens Nyckelharpor spelade och sjöng, Boris Gudmundsson berättade skrönor från Bergslagen och Karl-Axel Sundström visade naturbilder och berättade. Vi åt Finsk korvsoppa, fikade och hade en trevlig eftermiddag i stearinljusets sken. Det var nog över femtio personer, trång men mysigt.**

**2016**

**Vinterspår lördag den 6 februari och söndagen den 7 februari. I år var det fullsatt här på Skogskafét då Sami Rahkonen visade bilder, film och berättade från sin resa till Karelen och sitt möte med björn. Vi serverade Älgsoppa, Bergslagssmörgås, Vintermossklämma, Hammarbacksrufsor m.m. Mycket uppskattat och trevligt. Fullsatt båda dagarna. Kan nog uppskatta besökarantalet till ungefär 150-200 personer för de båda dagarna. I loppisen hade Karin fullt upp med att sälja prylar.**

**Den 8 februari hade Norconsult, Ters AB, Sveaskog och Länsstyrelsen ett samrådsmöte här på Skogskafét angående utrivning av uppströms regleringsdammar i Hammarskogsån. Gränssjön, Rösjön, Stora och lilla Myggsjön samt Dammsjön. Ca trettiofem personer kom.**

**Under året undertecknad, Alvar Gussén och Göte Grund sålt fiskekort till de sjöar och tjärnar vi arrenderar av Sveaskog. Det är trevligt att så många kommer. Det är mest årskort som sålts men också dagkort och då är mest långväga fiskare som hittat oss och det är trevligt. Föreningen har också en båt som vi fått av Sveaskog som finns att hyra.**

**En del utländska besökare har hittat hit och blivit fascinerade av den vackra naturen här och Skogskafét och loppisen som har varit öppet maj**



# Hammarbackens Hembygdsförening

**t.o.m. augusti har haft mycket folk också.**

**Gräsklippningen har i år skötts av Bo Hedberg, Alvar Gussén och Alf Larsson. Snöskottningen har väl undertecknad gjort så gott det går med. Måste ge Lars Folkesson en stor eloge för snöplogningen åt föreningen och här uppe.**

**Jag vill tacka alla er som jobbar och ordnat så vi har kunnat genomföra vårt program. Och alla er som uppträtt här och förgyllt tillvaron för oss och sist men inte minst alla de som besökt oss.**

**Hammarbacken 2016-03-08**

**Ordförande**

.....

**Anna.B Forslund**