

HAMMARBACKENS HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Vi startade upp året med det sedvanliga årsmötet den 29 januari.

Den 29 april samlades vi för att städa ute och inne inför Valborgsmässoafton och säsongen. Vi var tretton personer som kom och föreningen bjöd på lunch och kaffe.

Valborgsmässoafton inleddes med fyrmästare Anders Luth tände brasan. Nils Detlofson höll talet till våren. Skogskafet öppet med ca 40 besökare och ett hundratal vid brasan.

Den 27 maj sätt vi upp anslagstavlan som vi fått av Sveaskog och som stått på den plats vid Dammsjön som vi arrenderar. Undertecknad och ansvarig för arrendet på Sveaskog beslutade att den skulle flyttas fram till Hammarbacken, mycket med tanke på att vi även har arrendet på sjöarna och säljer fiskekort. Vi jobbade ute och inne. Lunch o kaffe till arbetslaget.

Den 9 juni hade vi åter en arbetsdag nu inför En dag vid forsen. Vi var tio stycken som jobbade. Föreningen bjöd på lunch och kaffe.

EN DAG VID FORSEN...välbesökt ca 300 personer som kom under dagen och lyssnade på Arne Johnsson som visade bilder och läste ur sina verk. Bergslagernas Spelmansgille höll sin årliga konsert och Sami Rahkonen visade naturbilder och berättade. Michael Luth visade sina tavlor, Smederna smidde sina alster under hela dagen. Nere vid forsen gjorde Nils kolbullar och Sanna glödsill med tillbehör. Ställbergs rökeri sålde fisk och Marita karameller. Skogskafet öppet hela dagen.

Den 22 juni träffades vi och lövade inför midsommar och åt silllunch och umgicks. Vi var elva stycken.

Den 16 juli var Svenska kyrkan här och höll Gudstjänst i det fria. Tjugosju personer deltog. Skogskafet öppet.

Den 28 juli så var det full fart med att förbereda inför auktionen. Lunch och kaffe till alla som jobbade.

Den 29 juli var det så dags för Bennys Alltjänst att ha sin årliga auktion här. Full fart från morgon till kväll. Skogskafet öppet och korvrulljansen gick också för fullt.

Den 14 augusti hade Hammarbackens Älgskötselområde årsmöte på Skogskafet. Tio stycken deltog.



Den 11 september var Håkan Mossberg här och visade bilder och berättade om Stripa, Storå och Guldsmedshytan. Trettiofem personer kom...mycket trevligt.

Den 20 oktober hade Billerud-Korsnäs sin representationsjakt här. Samtliga tjugofem personer avnjöt sin lunch här på Skogskafet. Trevligt och uppskattat.

Den 22 oktober var det dags för Höstmys. Lovisa, Mia och Yvonne spelade och sjöng och Alf Linderholm och Håkan Mossberg berättade om författaren Helmer Linderholm som skulle fyllt 100 år under året. Mycket uppskattat.

Skogskafet och Loppisen var öppet under maj t.o.m aug men pga av personalbrist så kunde det inte vara öppet alla helger.

Fiskekortsförsäljningen har gått förhållandevis bra med tanke på det dåliga vädret.

Släktforskningen har varit igång under Stefan Helsings ledning. Tyvärr så gick Stefan bort den 5 december....så sorgligt.

Tidningen Kopparbergarn var här och gjorde reportage, så trevligt. Tidningen ETC gjorde ett reportage om undertecknad och Telia gjorde en filminspelning med mig om hur det blev när kopparnätet togs ned. Så vi får lite uppmärksamhet här i skogen och det är trevligt.

Jag vill tacka alla för verksamhetsåret. Tack till er alla som ställt upp så vi kunnat genomföra våra evenemang, jobbat ute och inne, artister, föreläsare och icke att förglömma de som gästade oss på våra evenemang. Och alla medlemmar som stöttar föreningen. Får hoppas att vi kan fortsätta i samma goda anda som förut. Vill också nämna att föreningen fyller fyrtio år 2018.

Hammarbacken 2018-02-11

Ordförande

Anna.B.Forslund.